



רמת אביב

החודש יוני 12 2019 // כניסת השבת (ת"א): 17:04 יציאת השבת (ת"א): 18:05

ב"ה. גיליון מספר 44 // פרשת תצוה י' אדר א' תשע"ט 15.2.19 // כניסת השבת (ת"א): 17:04 יציאת השבת (ת"א): 18:05

מוסדות ישיבת חב"ד רמת אביב רח' טאגור 32 תל אביב - נשמח לסייע בכל עניין יהודי 058-470-3770

החודש יום הולדת..

הרב חיים יוסף גינזבורג ראש ישיבת חב"ד רמת אביב

מכיוון שמשה רבנו הוא נשמה כללית שכל בני ישראל קשורים אליו, וכפי שרש"י אומר ש"משה הוא ישראל וישראל הם משה", ומבאר בעל התניא שבכל נפש מישראל יש בחינת משה, לכן ביום ההולדת של משה לא רק מזלו הפרטי גובר, אלא מזלם של כל בני ישראל גובר.

והמזל של חודש אדר, מזל דגים, הופך להיות מזל בריא וחזק לכל עם ישראל, ולא רק כפי שהם נשמות למעלה מהעולם, אלא כפי שיהודים חיים כאן בעולם במציאות הגשמית, גם כאן ניכר שמזלם גובר בחודש אדר.

אין, מזל לישראל

לפי זה נבין את עומק הביטוי "אין מזל לישראל", הכוונה בכך היא לא רק שלעם ישראל אין מזל או שאינם תחת השפעת המזלות, אלא שהמזל של יהודי הוא בבחינת 'אין' - אין סוף. עצם נשמתו של יהודי קשורה ודבוקה באין סוף, וזה המזל של ישראל, לכן גם הוא נקרא בשם מזל, מלשון נוזל, שמהדרגה העליונה נוזל ונוסף השפע והעוצמה הרוחנית לכל יהודי ויהודי.



כך גם ביטול הקטרוג הנורא שהיה על ישראל בזמן גזירת המן "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, מנער ועד זקן טף ונשים" היה בזכות המזל המיוחד של עם ישראל, דהיינו שאז האירה אצל כל אנשי הדור עצם הנשמה (המזל), ועוררה בהם את המסירות נפש שלא להתרשם מעוצמת הגזירה ולא לוותר על יהדותם, עד כדי כך שאפילו לא חשבו על אופציה כזו. כל ישראל ללא יוצא מן הכלל דבקו בדתם ובאמונתם, את הכוח לכך הם קיבלו בזכות משה רבנו, שמעורר את ה'אין', את עצם הנשמה של יהודי.

גם בזמננו בחודש אדר משה רבנו מעורר אצל כל יהודי את עצם הנשמה, והתכלית היא שהתעוררות זו תגלה בעיני העולם, לא באופן של מסירות נפש מחוץ לעולם, אלא כל התכלית היא, שזה יתבטא בתגובת החיות ביתר שאת ויתר עז בכל אורח החיים היהודי שלנו, בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, מתוך מטרה ברורה להביא כבר את הגאולה האמיתית ושלמה על ידי משיח צדקנו, אז המזל המיוחד של עם ישראל יאיר בגלוי בעולם, לעיני כל העמים, ולא רק בחודש אדר, אלא באופן תמידי.

אם יש ליהודי משפט מול נכרי כדאי לו לדחות אותו לחודש אדר, כך אומרת הגמרא ומסבירה את הסיבה לכך. בחודש אדר המזל של עם ישראל גובר, בחודש אדר המזל של עם ישראל הוא בריא וחזק.

בשיחה האחרונה שהוגהה על ידי הרבי לעת עתה, לפרשת תצוה ה'תשנ"ב, מסביר הרבי את הסיבות למזל המיוחד של עם ישראל בחודש אדר, ואת הטעם הפנימי והמרכזי לכך, וכמובן את הקשר לדבר הכי עיקרי ומרכזי בדורנו, הגאולה האמיתית והשלמה.

לכוכבים ולמזלות יש השפעה גדולה על המאורעות שמתרחשים בעולם, מובן שאין הם אלו המנהלים את העולם, הקב"ה בלבד קובע ומחליט מה יקרה בעולם, אך אכן חז"ל מספרים לנו שההשפעה של הקב"ה עוברת דרך הכוכבים והמזלות, ולכן גם בחז"ל מתייחסים לכך שהמזלות משפיעים על העולם, כולל על עם ישראל, שכפי שהם נמצאים כאן בעולם הם נתונים להשפעתם של המזלות. אמנם, נשמתו של היהודי היא למעלה מהעולם, למעלה מיכולת השפעתם של המזלות, אך כפי שהנשמה מתלבשת בגוף, גם יהודי הוא תחת השפעת המזלות.

מצד שני אומרים חז"ל ש"אין מזל לישראל", כלומר ישראל, גם כפי שהם למטה בעולם הם למעלה מהמזל, המזלות לא שולטים עליהם. וכיצד שתי הגישות השונות מתסדרות ביחד?

ההסבר לכך הוא, שאף על פי שיש למזלות השפעה על היהודי, יש ליהודי, בזכות נשמתו האלוקית, את היכולת לשנות את המזל על ידי תפילה או על ידי זכות, יהודי יכול להתעלות מעל המזל ולשנות אותו מרעה לטובה.

חודש אדר הוא חודש מיוחד, שבו יהודי מתעלה למעלה מהמזל גם ללא תפילה או זכות מיוחדת, בחודש זה מזלו של יהודי גובר באופן אוטומטי.

הסוד של חודש אדר

מה מיוחד בחודש אדר? מה יש בחודש הזה שלכן מזלו של יהודי גובר כל החודש, גם ללא תפילה או זכות?

מסביר הרבי, כי המעלה של חודש אדר נובעת מכך שבחודש זה נולד משה רבנו, בז' אדר ראשון חל יום ההולדת של משה רבנו. בנוגע ליום הולדת של כל אחד נאמר, שביום ההולדת שלו "מזל השעה" שבה הוא נולד מתגבר ושולט במשך כל היום, ולכן "מזלו גובר", כך זה אצל אדם רגיל ועל אחת כמה וכמה אצל משה רבנו, שאצלו לא רק מזל השעה גובר אלא כל מזל החודש גובר.



לקבלת העלון + החברות לשיעור שלחו וואטסאפ 050-5321770

שיעורו השבועי של הרב חיים יוסף גינזבורג מחקיים מידי יום שיש **הוקדם לשעה 10:00 עד 11:00** ברחוב טאגור 32 רמת אביב - תל אביב

עבודה פנימית

הרב נדב כהן מחבר רב המכר 'מודעות יהודית'

גם הוא מחויב לעשות את העבודה הפנימית, וללא עבודה זו לא יוכל כלל להגיע למשמעת העצמית הנדרשת ממנו.

הוא מתאמץ ומתייגע להתבונן בגדולת השם במוחו, ועל ידי זה להוליד רגשות של אהבת השם ויראת השם בליבו, זוהי העבודה הפנימית שכל יהודי מחויב אליה. גם הבינוני חייב להתאמץ ולהתייגע בתפילה כדי לזכך את המידות שלו, להימשך פחות הנפש הבהמית שלו, ולחוש יותר את העונג לתאוות העולם, ולחוש יותר את העונג שבקדושה, להתפעל פחות מהגשמיים ולהתרגש יותר מהרוחניות.

בא לו בטבעיות

אמנם יכול להיות מצב שבו יש אדם שבאופן טבעי היצר הרע שלו לא 'מחומם'

כל כך, באופן טבעי אין לו משיכה לתאוות, ואדרבה הוא נהנה וקל לו לשבת יום שלם וללמוד, וממילא יכול להגיע למדרגת הבינוני גם ללא מאמץ מיוחד. הוא לא זקוק לעבודה מאומצת של התבוננות כדי לעורר רגשות אהבה בלב, ומסתפק באהבה הטבעית הקיימת בלב כל יהודי וזו מספיקה לו כדי להתגבר על היצר ה'מוחלש' שלו, אך לתואר הנכסף "עובד אלוקים" הוא לא זוכה.

"ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו", פסוק זה מדבר על הצדיק, הרשע, ושתי הדרגות בבינוני, זה שעובד את אלוקים וזה שנקרא 'אשר לא עבדו', שאינו במלחמה ובמאמץ. בעל התניא מכוון אותנו לדרגת "עובד אלוקים", לא להסתפק בהצלחה הטבעית שלנו, אלא תמיד להתאמץ מעבר, העבודה והיגיעה הם הכרחיים, כל אחד חייב לעבודת על המידות שלו, חייב להתאמץ במלחמתו כנגד יצרו, גם אם יצרו חלש בטבעו.

כל אחד צריך להתגבר על הטבע שלו, גם אם הטבע שלו טוב כי כך נולד, עליו להתאמץ לצאת מטבע רגילותו ולעשות מעבר ליכולת הרגילה שלו, רק אז יוכל להיקרא "עובד אלוקים".

בשבעות האחרונים למדנו כאן ביחד שעיקר העניין של הבינוני הוא משמעת עצמית, לשלוט בהתנהגות שלו, בדיבורים שלו ואף במחשבות שלו ולא לאפשר לעצמו לבוא לידי עבירה, לכן, כל אחד שייך למדרגה זו, כי שליטה עצמית היא דבר אפשרי לכל אחד, בשונה משינוי ברגשות, שינוי בלב, שלזה לא כל אחד יכול להגיע.

לפי זה אפשר היה להבין לכאורה, שהבינוני מונח בעיקר בשליטה עצמית, עבודה עם הכוחות החיצוניים של הנפש (הלבושים - מחשבה, דיבור ומעשה) וכמעט שאינו משקיע בעבודה עם הכוחות הפנימיים של הנפש (השכל והרגש), אך כמובן שזה לא כך, ו'הבינוני', וכל אחד מאיתנו צריך להשקיע הרבה ככמות ובאיכות גם בעבודה הפנימית.

בפרק ט"ו בספר התניא, אדמו"ר הזקן מדגיש כל כך את החשיבות של עבודה פנימית, עד כדי כך שמי שלא עושה אותה, מי שלא מתאמץ ומתייגע לעשות שינוי ומהפך גם בכוחות הרגש, אינו נקרא עובד אלוקים.

לעבד את העורות

ב'עברית המודרנית' התרגלנו להשתמש במילה עבודה במובן הלא נכון. כאשר אדם אומר שהוא הולך לעבודה, הוא מתכוון שהוא הולך למקום שממנו הוא מתפרנס, אך בלשון הקודש עבודה פירושה מאמץ, עמל, יגיעה, עבודה מלשון 'עיבוד עורות', לקחת עור עב גס של בהמה ולעבד אותו עד שיהיה עור דק ורך, זה מאמץ גדול מאוד, זו עבודה.

ה'בינוני' לא מסתפק במאמץ לשלוט על ההתנהגות שלו, אלא הוא נלחם ביצר כבר כשהוא מרגיש אותו בלב. אמנם הסברנו שהעיקר אצל הבינוני זה לשלוט ב'חיצוניות' שלו, אמנם הוא לא יכול לעשות מהפך ב'פנימיות' שלו כמו הצדיק, אך הוא לא פטור מהעבודה הזו.

רוצה לזכות בדולר שהתקבל מידו הקדושה של הרבי מליובאוויטש לכרכה והצלחה?

יחד עם שותפות (חד פעמית) בהחזקת העלון המיוחד הזה שמופץ בעשרות אלפי עותקים בכל הארץ < לפרטים 050-5321770

תשוקה וגעגועי

וכן תהי' לנו - שבאחד עשר באדר (שישים יום לפני אחד עשר בניסן) יושלם כבר העניין דאחד עשר בניסן, "ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר", "מאשר שמנה לחמו". "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו", שזהו עיקר ושלמות העניין ד"כי תישא את ראש בני ישראל", על ידי המשיחה של "ראש בני ישראל" (משה רבינו, גואל ראשון הוא גואל אחרון) למלך המשיח, שיבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, יתכן ומיד ממש.

קטעים מתוך שיחות הרבי בפרשת 'תצווה', ה'תשנ"ב. לקבלת פני משיח צדקנו נכריז יחד כולנו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ויהי רצון - והוא העיקר - שלא יצטרכו להמתין ב' חודשים עד לחודש ניסן, "שבניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל", כיוון שבהתחלת חודש אדר ראשון, ובפרט משבעה באדר, ושלמותו ביום השבת קודש אחד עשר באדר, תהי' הגאולה האמיתית והשלילה ובניין בית המקדש השלישי וחנוכתו בפועל ממש.

ולהוסיף, שבשנת העיבור שישנם ב' חודשי אדר, שישים יום, ניתוסף עוד יותר בהתשוקה והגעגועים לחודש ניסן (שבו נגאלו ועתידין להיגאל) במשך שישים יום, שעל ידי זה ממהרים ומזרזים עוד יותר הגילוי דענייני חודש ניסן עוד בהתחלת חודש אדר .

**גאולה
ברמה**

רכז ואחראי מערכת הגיליון: הרב דוד אברהם פרסמן
עורך: הרב נדב כהן | גרפיקה ועימוד: יצחק וירט
מייל המערכת: ramatavimagazine@gmail.com

רמת-אביב

לקבלת עלון לאיזור מגוריים, להזמנת שיעור תניא אצלכם או לערב יחודי עם ספר התורה של עם ישראל, צרו קשר עם הרב בן ציון הכהן שיח' ברנדלר 050-532-1770

הגיליון השבוע מוקדש לע"נ האישה היקרה מלכה כמיסה מימון ז"ל