

רואים עלי!

הורים וילדים בלמוד משתף להבאת הגאולה

גליון מספר 15 | שבת פרשת פקודי ב' אדר ב' תשע"ו | שנת הקהל

בית רבינו שבאמריקה

אבא/אמא: נכון מאוד. בכל בית כנסת ובית מדרש שורה השכינה, ובני ישראל יכולים לעבד שם את ה' גם בגלות, על ידי תפלה ולמוד תורה. אך בכל דור יש מקדש מעט עקרי, שבו נמצא עקר גלוי השכינה. הגמרא אומרת שמקום זה נקרא "בית רבינו שבבבל".

ילד/ילדה: מהו "בית רבינו שבבבל" ומה ההבדל בינו לבין בית כנסת רגיל?

אבא/אמא: "רבינו שבבבל" הפונה למנהיג העם היהודי באותה תקופה - האמורא רב, שגר בארץ בבל.

ו"בית רבינו" הוא בית הכנסת ובית המדרש שלו, שיש לו מעלה נוספת על שאר בתי הכנסת: ממנו יוצאות ההוראות וההלכות לכל אנשי הדור, ושם שורה השכינה. כמו שאמרו חז"ל: "מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של הלכה" - ה' שורה במקום ממנו יוצאת ההלכה.

בבית המקדש - ישבו חברי הסנהדרין ולמדו את העם כיצד לעבד את ה', והשכינה היתה שרויה אצלם. בגלות - נשיא הדור הוא המנהיג את העם, ועמו שורה השכינה, במקום בבית המקדש בירושלים. בכל דור יש בית כנסת, כזה, השייך לנשיא הדור, ובו נמצא גלוי השכינה העקרי, וממנו יוצאת התורה לעולם היהודי כולו.

צמוד ממש - לבית המקדש!

ילד/ילדה: הבנתי. בכל דור יש לנו מקדש מעט עקרי, בו שורה עקר השכינה. אבל כל זה קיים רק בגלות. מה יקרה עם בית רבינו כשתבוא הגאולה? האם עדין ישארו לו המעלות האלה?

אבא/אמא: שאלה יפה. לעתיד לבוא, תחזור השכינה מחוץ לארץ לירושלים. לכן, גם בתי הכנסיות שבהן שרתה השכינה בגלות, יעתקו ממקומם ויתחברו לבית המקדש.

שלום, נעים להפיר.

שמי הוא קנטרס בית רבינו שבבבל. כן, אני בסך הכל קנטרס (=חוכרת), אבל לא סתם קנטרס! אני הקנטרס שהרבי מלך המשיח הוציא לאור בשנת תשנ"ב, לקראת ההרחבה של בנין 770. בתוכי כתובה שיחה מיוחדת במינה, אותה תלמדו השבוע. בשיחה הרבי מתאר את מעלתו העצומה של בית הכנסת ובית המדרש שלו, סעווען סעווענטי.

בסוד אגלה לכם, שזכות עצומה נפלה בחלקי: הרבי בעצמו הניח אותי בתוך סדורו הקדוש ומאז נשארתי שם לתמיד! בשונה משאר הקנטרסים שהרבי החזיק בתוך הסדור רק למשך כמה ימים.

אשמח מאוד שתלמדו גם אתם את השיחה, אני בטוח שתפתעו לשמע דברים מרתקים שלא ידעתם. להתראות בסעווען סעווענטי, מחבר לבית המקדש השלישי.

שלכם, הקנטרס.

אבא/אמא: בית המקדש הוא מקום השראת השכינה. בו עם ישראל עובדים את ה' ומקריבים קרבנות, וכך ה' נמצא עם בני ישראל.

ילד/ילדה: אז לאחר שבית המקדש נחרב, השכינה אינה שורה בעם ישראל?

אבא/אמא: גם בגלות ה' לא עוזב את עם ישראל לחילה! כך אומר הנביא: "ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם". בכל מקום בו עם ישראל נמצאים בגלות, ישנו תחליף קטן לבית המקדש, הנקרא 'מקדש מעט'.

ילד/ילדה: בית כנסת נקרא מקדש מעט, נכון?



ובמיוחד בתי הכנסת הנקראים 'בית רבינו' - שבכל הדורות, שבהם שרתה עקר השכינה! הם יהיו הכי קרובים לבית המקדש, ממש מחברים בצמוד אליו. ודרךם יתחברו שאר בתי הכנסת אל בית המקדש.

ילד/ילדה: למדנו פעם שבית המקדש השלישי יהיה בגדל של העיר ירושלים בזמן הזה. כנראה הסבה לכך היא מה שלמדנו עכשו, שכל בתי הכנסת מכל העולם יתחברו אליו. יש כל כך הרבה!

איפה יתגלה בית המקדש השלישי?

אבא/אמא: הרבי מוסרף בשיחה זו חדוש נפלא שמרגש כל חסיד באשר הוא: בית המקדש השלישי יתגלה קדם כל בבית רבינו ב-770!

חכמינו אומרים בגמרא, שהשכינה תחזור עם בני ישראל מהגלות, כמו שכתוב: 'ושב ה' אלךיד את שבותך'. כלומר, עד הרגע האחרון השכינה תשאר עם בני ישראל בגלות, ומשם תסע אתם לירושלים כשתבוא הגאולה.

והיכן נמצא עקר השכינה בגלות?

ילד/ילדה: בבית רבינו, מקדש המעט העקרי! לכן בית המקדש השלישי ירד קדם כל בבית רבינו ב-770 ומשם יסע לירושלים! וואו, זה נפלא לדמון את המראה הזה...

כל עם ישראל בבית אחד

אבא/אמא: עכשו נראה מעלה נוספת וחשובה של בית רבינו, שהוא הבית של רבינו - נשיא הדור. בעצם, אם נחשב רגע, מדוע ה' משרה את שכינתו דוקא בבית המקדש? אולי בגלל האבנים היפות והבנין הגדול?

ילד/ילדה: כמובן שלא. הקדוש ברוך הוא שוכן בבית המקדש בשביל עם ישראל. לשם עם ישר אל מגיעים כדי להקריב לו קרבנות ולעבד אותו.

אבא/אמא: בדיוק. ה' אוהב את עם ישראל, ולכן שוכן דוקא במקום בו הם נמצאים. כך בכל בית כנסת בו מתאספים לפחות עשרה יהודים, שורה חלק מהשכינה, ולכן הוא נקרא 'מקדש מעט'. אבל אם נשים לב, בבית הכנסת של נשיא הדור מתאספים כל עם ישראל יחד! כיצד זה יתכן?

ילד/ילדה: למדנו פעם שהנשמה של נשיא הדור היא כללית - כוללת את הנשמות של כל עם ישראל. הבית של נשיא הדור כולל את כל העם, ולכן שם שורה כללות השכינה, ולא רק חלק! ומשם מגיע הגלוי לשאר בתי הכנסת בעולם.

אבא/אמא: נשיא הדור הוא המשיח שבדור, ולכן מובן שהמטרה העקרית בביתו של נשיא הדור, היא להביא את הגאולה. מבית רבינו מכין נשיא הדור את בני ישראל לגאולה, כאשר הוא מלמד אותם ונותן להם כח להוסיף בתורה, תפלה וגמילות חסדים. כך בתיכם הפרטיים יחד עם בתי הכנסת שבכל מדינה, הופכים לארץ ישראל - מוכנים לגאולה.

ילד/ילדה: אז מקדש המעט העקרי בדור שלנו הוא 770 - ביתו של נשיא הדור, הרבי מלך המשיח!

אבא/אמא: בדיוק. הרבי אומר באפן ברור, שביתו של הרבי - שהוא נשיא הדור והמשיח שבדור, הוא מקדש המעט העקרי שבדורנו. בתחלה הוא היה בליובאוויטש, ומשם גלה עשר גליות עד שהגיע לתחנה האחרונה לפני הגאולה - לאמריקה.

כלומר, 770 שלנו הוא במקום בית המקדש שחרב, ובו יתגלה במהרה בית המקדש השלישי!

ילד/ילדה: למה הרבי קבע את ביתו דוקא באמריקה?

אבא/אמא: באמריקה נמצאים כיום רב עם ישראל ולכן נמצא שם נשיא הדור. אמריקה נמצאת כ'בדור הארץ התחתון' - מקום נמוך מבחינה רוחנית. תפקידנו בעת, בדור השביעי, הוא להפוך גם את המקומות האחרונים והכי נמוכים ולהכינם לגאולה. זוהי בדיוק פעלתו של בית רבינו - 770.

המספר של בית רבינו הוא 770, בגימטריה 'פרצת', כלשון הפסוק: 'ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה'. וזהו רמז על תפקידו של הבית, להפיץ אור בכל העולם ולהביא את התגלות המשיח. בנוסף, 'בית משיח' גם הוא בגימטריה 770!

ילד/ילדה: יהי רצון שעוד היום נזכה להתגלות בית המקדש השלישי ב-770, ומשם יגיע יחד עם שאר בתי הכנסת לירושלים, בגאולה האמתית והשלמה.

על-פי קונטרס 'בית רבינו שבכל' חשני'ב

המעשה הוא העיקר

« על ידי בניית בתי כנסת ובתי מדרש, עושים מחוץ לארץ - ארץ ישראל, ומכינים את העולם לגאולה » מבינון שמספר המבקרים בבית חיינו גדל משנה לשנה, יש צורך להרחיב את הבנין בהכנה לירידת והתגלות מקדש העתיד. זוהי זכות גדולה לכל אחד לעזור לבניה, בגופו ובכספו.



יוצא לאור על ידי 'בית ליובאוויטש' כפר חב"ד ארה"ק ת"ו
לתרומות והקדשות: 050-6470000

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

